

Varnsdorf

Het oorspronkelijke dorp werd gesticht in de tweede helft van de 13e eeuw (het eerste schriftelijke verslag verwijst naar 1352). Na de fusie van het oude Varnsdorf met vijf omliggende nederzettingen in 1849, werd Varnsdorf het grootste dorp in het rijk met 10.000 inwoners.

In 1868 werd Varnsdorf gepromoveerd tot stad. In de afgelopen twee eeuwen heeft de stad vooral de ontwikkeling van de textielindustrie vorm gegeven.

Bezienswaardigheden

Kostel sv. Petra a Pavla

De kerk van St. Petrus en Paulus is de oudste kerk in Varnsdorf, gebouwd op de plaats van de oorspronkelijke kerk uit de 13e eeuw. De eerste steen van de nieuwe, huidige kerk werd in 1766 gelegd. De constructie werd vertraagd door geschillen in het dorp en werd dus pas voltooid in 1774-1776, en aangevuld met laatbarokke decoratie in 1777.

Het interieur is rococo en classicistisch. In 1904 werd door organist Eule van Bautzen een nieuw orgel geplaatst. In 1908 werd een nieuwe bel ingewijd en opgehangen ter vervanging van de bel die door de zomerstorm in 1907 was beschadigd.

Boven de zijingang hangt een plaquette ter nagedachtenis aan de première van Beethoven's Missy solemn in 1830.

>>> Adres : nám. E. Beneše <<<

Kostel sv. Karla Boromejského

De eerste steen van de kerk werd plechtig gelegd op 23 mei 1904 en de volgende dag begon de bouw. De bouw verliep zeer snel, en in 1904 bereikte de constructie al de hoogte van ramen, een jaar later zelfs een voorlopig overdekt dak.

De bouw ging door met een aantal onderbrekingen tot 1912, toen de kerk op 3 september werd ingewijd.

>>> Adres : Karlova ul. <<<